

# Gaderummet-Regnbuen

Slagelse  
Pædagogisk  
seminarium.

24.3.98

## -et socialpsykologisk fristed for unge, der er på kant med samfundet.

Det nuværende projekt har eksisteret siden sommeren 1996, og udspringer af en 12 år gammel praksis med psykologisk rådgivning for marginaliserede og udstødte personer.

Arbejdskraften bag projekt Gaderummet er baseret på frivilligt arbejde, fra 2 psykologer, 2 psykologistuderende samt 1 førtidspensioneret lærer.

Der er 150 betalende medlemmer tilknyttet Gaderummet, aldersmæssigt er de unge fra 15-25 år. Ugentligt er Gaderummet besøgt af ca. 75 unge, dette varierer dog meget.

2/3 af de unge der har tilknytning til Gaderummet, har været i psykiatrisk behandling. Det er kriseramte unge, der mangler et fast ståsted her i samfundet. Det der også er karakteristisk ved de unge er, at de er akutkriseramte, nogle har været ude for overgreb af den ene eller den anden art. Da de unge ikke har haft tid til at vente på behandling og støtte fra det offentlige system, har de helt mistet tilliden til dette.

Nogle af de unge lever uden hjælp fra bistandssystemet. Dette resulterer i, at hele deres eksistensgrundlag i bedste fald afhænger af, hvor mange flasker de får samlet på gaden, mens andre må ty til kriminalitet for at overleve.

Mange af de unge har sideløbende med dette et misbrug, simpelthen fordi andre alternativer ikke syntes mulige. De unge føler ofte, at de har stået bagerst i køen til eksempelvis bolig, læreplads, arbejde samt forståelse fra omverdenen. Dette har resulteret i, at de nu er endt op med så få valgmuligheder, at deres liv enten akut eller langvarigt har været præget af, om livet og kan lykkedes.

### Målene for Gaderummet:

1. Gennem psykologisk rådgivning at opbygge de unges selvværd, sådan at de på senere tidspunkt kan gennemføre en uddannelse eller læreplads.
2. At gøre tidligere psykiatriske patienter uafhængige af psykofarmaka.
3. At give de unge et fristed, hvor de respekteres, møder forståelse samt har medbestemmelse.
4. Et sted hvor man kan få dækket de mest basale behov, så som at tage sig et bad og få noget at spise.

For at aktivere de unge i Gaderummet, har man stillet 6 computere med internet til rådighed. Man har også valgt at investere i en kopimaskine og en fax der frit kan afbenyttes, samt en symaskine, hvor de kan reparere deres tøj. Der er tv-stue med video, og et opholdsrum med musikanlæg.

Med jævne mellemrum holdes der foredrag for de unge. Disse foredrag bliver f.eks givet af socialrådgivere, boligkonsulenter o.s.v.

Regler findes der ikke mange af, men det skal siges, at de få regler der er, har de unge selv vedtaget.

### Herunder gælder:

1. Nul alkohol Søndag kl 12.00- Fredag kl 16.00.
2. Døren er låst hverdag fra kl.22.00-10.00.

3. Hunde må gerne medbringes, men må ikke være i køkkenet.
4. Hash er lovligt at ryge alle ugens dage.
5. Ingen hårde stoffer.

Ifølge lejekontrakten er overnatning i Gaderummet ikke tilladt. Denne regel efterleves dog ikke helt, da man bruger personalets ressourcer andetsteds.

Økonomiske midler får man fra nogle af de private fonde og donationer der søges. Gaderummet får intet offentligt tilskud,

### **Evaluering af besøget i Gaderummet:**

Besøget i Gaderummet var noget vi alle fire var meget spændte på, da vi på forhånd ikke havde kunne skaffe information om stedet. Det var Døgnkontakten, der havde henvist os, da de mente, at netop den målgruppe vi havde interesse for holdt til her.

Vi havde lavet en aftale med en af psykologerne på stedet, Kalle Birk Madsen. Til dette møde havde vi udarbejdet nogle spørgsmål, som han på bedste vis besvarede. Vi kunne hurtigt konkludere, at Alle er meget engageret, og at han virkelig brænder for sit arbejde i Gaderummet. Dette gav sig blandt andet til kende ved, at han som ulønnet har en arbejdsuge på 100 timer.

Vi synes at opleve hans arbejdsfacon som værende rådgivende, idet han giver de unge gode og vejledende råd, dog uden at være formanende. Han giver de unge frihed til, at prøve at finde sig selv og få orden på deres tilværelse, før han går ud og udøver nogen form for psykologisk bistand.

På os virker det som om, at de unge virkelig føler, at det er deres fristed. Et sted hvor de bliver respekteret, samt for opfyldt de mest basale behov. Alt foregår på deres præmisser.

Atmosfæren på stedet, er behagelig og afslappet, idet man har opdelt rummet i små hyggelige kroge. Den gode stemning skyldes også bøger, planter og et behageligt møblement. Dette tror vi er medvirkende til, at de unge gang på gang vender tilbage. Samtidigt er vi dog ærgerlige over, at opleve at de frivilliges ressourcer bliver spildt på oprydning af stedet. Vi synes, at det er en skam, at de unge ikke bidrager til dette, da stedet er fuldt ud deres.

Vi var meget overraskede, da vi erfarede at Gaderummet har svært ved, at skaffe frivillig arbejdskraft. Vi er dog af den overbevisning, at mange studerende ønsker sig lige netop sådan et job.

Den stigende brug af psykofarmaka indenfor behandlingsområderne foruroligere os. Dog mener vi, at det er et kæmpe ansvar, at afmedicinere de unge, når der på stedet ikke er døgndækning.

Vi synes at det er trist, at et sted med så gode intentioner, bliver svigtet af det offentlige system. Derudover mener vi, at det er forkasteligt at kommunen, fralægger sig alt ansvar for de unge, når de mest af alt har brug for dem.

Vi håber dog for stedet, at de for flere ressourcer i form af frivillige, samt af kommunen får øjnene op for, hvilket godt projekt Gaderummet er.