



CHEFREDAKTØRER: SVEN OVE GADE (AOM.)  
BENT FALBERT (ANSV. EFTER PRESSELOVEN)  
I REDAKTIONEN: RUD KOFOED  
REDAKTIONSCHEFER:  
SØREN JAKOBSEN, JØRN ACKERMANN,  
HANS LARSEN, MOGENS BILLE

RÅDHUSPLADSEN 37  
1745 KØBENHAVN V  
TLF. 33 11 13 13.  
ÅBEN HELE DØGNET  
(LUKKET LØRDAG KL. 13)  
24 TL SØNDAG KL. 13)  
TLFX. 33 14 10 00

NORDJYLLANDS-  
REDAKTIONEN  
Slotspladsen 2  
9000 Aalborg  
TLF. 98 16 60 00  
TLFX. 98 13 91 19

VESTJYLLANDS-  
REDAKTIONEN  
Torvet 16, 2.  
6700 Esbjerg  
TLF. 75 13 65 11  
TLFX. 75 13 65 54

MIDTJYLLANDS-  
REDAKTIONEN  
Frederiksgade 33  
8000 Århus C  
TLF. 86 13 27 44  
TLFX. 86 13 27 24

SYD- OG SØNDER-  
JYLL. REDAKTION  
Bundgårdsvej 45  
Erritsø  
7000 Fredericia  
TLF. 75 94 03 11  
TLFX. 75 94 02 87

FYNS-  
REDAKTIONEN  
L. Dansestræde 12  
5000 Odense C  
TLF. 66 11 01 11  
TLFX. 66 12 21 11

SJÆLLANDS-  
REDAKTIONEN  
Ramsherred 6, 1.  
4700 Næstved  
TLF. 53 72 50 00  
TLFX. 55 77 22 67

Ekstra Bladets  
Abonnementsservice  
Søndag-kl. 7.30-12.00  
Mandag-fredag  
kl. 6.30-17.00  
Lørdag kl. 6.30-12.00  
Tlf. 33 91 01 01

# REVOLUTIONSHUSET

FROMHED STYRKER RIGERNE har Chr. IV skinhelligt skrevet på Rundetårns facade. I skyggen af Rundetårn ligger Studenterhuset. Det er hverken præget af fromhed eller et ønske om at styrke rigerne. Tværtimod. Det eneste fællesskab med Chr. IV er skinhelligheden.

I STUDENTERHUSET har 'studerter', hvad enten de har været indskrevet, færdiguddannede eller blot været tilfældige forbigående, haft deres muntre liv på skatteydernes regning. De har talt om revolution og væbnet kamp og modstand og modmagt og imperialism og øvet sig i våbenbrug og indført kontrol og eksklusioner og sanktioner for en for dårligt vasket trappe. De har moret sig og leget rigtige revolutionære, og folk, der har tænkt eller ment anderledes, er blevet presset ud, eller er gået af sig selv. Det er til at forstå.

STUDENTERHUSET har spillet en

vigtig rolle for den kommende revolution. Det er her, eliten er blevet hærdet, det er her, proletariatets spydspids har skærpet sig til den kommende kamp. Ofre har der selvfølgelig været undervejs. En revolution er ikke et teselskab, og et par domme for bankrøveri er en driftsomkostning. Desuden er der mindst 100 meter til Købmagergade Posthus, selv om den åndelige afstand er mindre.

REKTOR OVE NATHAN og den øvrige ledelse af Københavns Universitet står over for nogle ubehagelige spørgsmål. De må forklare, hvorfor de har finansieret al denne revolutionære aktivitet, og hvis den ikke allerede er stoppet, så bør det ske omgående. Offentlige midler falder ikke ned fra himlen. De bliver betalt i skatter af folk, som i reglen har dårligt råd, for det er ikke de få højtråbende, der tjener meget, som lægger den største del. Det er den

store brede masse, der har 15.000-20.000 kr. om måneden, som ikke kan få boligsikring eller andre lempelser, men som skal betale fuldt ud - hver gang.

Det er deres penge, som rektor Ove Nathan har sjusket med.

KØBENHAVNS UNIVERSITET har været passivt, selv om det havde al mulig lejlighed til at kontrollere, hvad der foregik i lokalerne. Der var jo anledning nok til at gå eksklusionerne efter i sømmene. En stor del af foreningslivet i Danmark er bygget op på, at skolepedeller ved, hvad der foregår. De er heldigvis mere omhyggelige end de københavnske universitetsfolk.

DE RØDE BANDER i Købmagergade lader os kolde. Det er tilfredsstillende, at den hårde kerne kun består af en halv snes personer, og det taler til fordel for den sunde fornuft i det danske folk. Fløjene forsøger at for-

berede og hidse befolkningen op til voldshandlinger. Højrefløjen vil legitimere volden med henvisning til indvandrere og flygtninge. Venstrefløjen vil legitimere den med henvisning til udplyndringen af den tredje verden.

Der er ikke hold i nogen af argumenterne.

I ET DEMOKRATI kan vold ikke undskyldes, for vold er modsætningen til demokrati - til samtale, kompromis og forlig. Her handler det ikke om højre eller venstre, men om demokrati eller et autoritært system. Det er ingen tilfældighed, at hundrede tusinde tyske kommunister uden besvær fandt sig til rette hos nazisterne. De var i virkeligheden ånds-fæller.

VI VED IKKE, hvor langt de revolutionære kammerater i Studenterhuset er parate til at gå. Vi ved heller ikke, om de står til højre eller venstre, for det er meningsløst, når man har forladt demokratiet. Men de skal ud af klappen!

Læs reportagen side 6 og 7