

GADERUMMET

Der bør være rum for unge hjemløse i København

På en tilfældig dag er der i Danmark omkring 1.200 personer i alle aldre, der udover at have en psykisk lidelse også er hjemløse. 700 af dem modtager ikke behandling

AF: PREBEN BRANDT

12. september 2007

KØBENHAVNS KOMMUNE HAR BESLUTTET AT UDSKIFTE LEDELSEN I GADERUMMET. EN lille selvejende organisation, der finansieres med puljemidler via kommunen. Stedet giver tag over hovedet til unge, der er hjemløse.

Der er noget galt i huset på det holdnings- og indholdsmæssige plan, siges det og meldingerne er klare og entydige. Politikere, embedsmænd, pædagoger og psykiatere har alle udtalt sig med bekymring om stedet.

Måske har de alle ret - og alligevel: måske ikke.

Læs mere om
[Gaderummet](#)
[Hjemløse](#)

Og jo, når man kommer i Gaderummet, som jeg gør ind imellem, ser man, at meget foregår anderledes og ikke altid efter vedtagne normer. Der er anderledes dér. Det er et gaderum, man befinder sig i. Nogle af de dumme ting, disse udsatte unge gør andre steder, gør de også her, det kan også jeg godt se. Men de er her og har et sted hvor de bliver mødt af andre og hvor der trods ligheden med gaden er nogle muligheder og nogle kontakter, en anden form for rummelighed og en omsorg, som de ellers ville være foruden.

Jeg har godt kunne lugte, at der er nogle, der ryger hash i Gaderummet og mange flere, der ryger almindelige cigaretter. Det er henholdsvis hverken lovligt eller sundt. Men en hærskare af andre gør det samme, derhjemme eller på gaden. Det kan også være sandt, at nogle af dem, der bruger Gaderummet, har en sindslidelse uden at være i behandling med psykofarmaka. Men dem er der også en del af uden for Gaderummet.

På en tilfældig dag er der i Danmark omkring 1200 personer i alle aldre, der udover at have en psykisk lidelse også er hjemløse. 700 af dem modtager ikke behandling.

Blandt landets 18 - 29 årige er 300 personer hjemløse, psykisk syge, og knap 200 af dem er uden kontakt med behandlingssystemet. Omkring en trediedel af dem er hjemmehørende i københavn.

Føler sig magtesløs

Så når psykiatere bekymrer sig om, at nogle få af Gaderummets brugere ikke får den psykiatriske behandling, de har brug for - og som der kan anføres grunde til, at de helst skal have, men dog ingen lov, der siger, at de skal have - kan man undre sig over hvordan det kan være, at man lige er så optaget af de få i Gaderummet og ikke synderlig interesseret i de mange flere andre steder.

Fra mit mangeårige arbejde med psykisk syge hjemløse ved jeg, at netop disse personer ofte giver anledning til megen diskussion i botilbudene for hjemløse, fordi man føler sig magtesløs over for dem. De er blandt dem, der oftest oplever at blive afvist i herberger og i psykiatrien. Ikke mindst de af dem, der også har et misbrug.

Men Gaderummet er ikke kun for sindslidende, det er for alle og det bruges af mange unge, som, set med mine øjne har det tilfældes, at de ikke for tiden kan forlige sig med de mere traditionelle og strukturerede hjælpetilbud, og som lægger mere vægt på bruge fællesskabet og deres egne stærke sider, til at få mere hold på tilværelsen.

Man bør i en storby være parat til at rumme mange og forskellige tilbud, hvad man jo også har været i forhold til Gaderummet gennem nogle år

Fra forsiden

[Race i farve-blindhedens æra](#)

[Regeringen afviser dobbelt statsborgerskab](#)

[Gigantlastbiler truer trafikikkerheden](#)

[Obamas præst kaster olie på bålet](#)

[Manden med jernmasken](#)

['Dansk kommerciel radio er gammeldags'](#)



har været i forhold til Gaderummet gennem nogle år.

Derfor er jeg ikke så sikker på, at man gør det rigtige og derfor vil jeg råde til, at man gør sig meget klart hvad man kan miste ved den ændring, man er i gang med at iværksætte.

Preben Brandt er psykiater, dr.med. og grundlægger af projekt UDENFOR

[UDSKR FTSVENLIG UDGAVE](#)

Relaterede artikler

[Fra tvangsarbejdsanstalt til hjemløsetilbud](#)

[Hver fjerde hjemløs er udlænding](#)

[Illegale østeuropæere lever på gaden](#)

[Fremmedhad over Italien](#)

[Fattig velfærd og dyre krige](#)

[God tone i debatten](#)

Kommentarer

poul nielsen
17. september, 2007 #

17-09-2007 Et trygt sted at være.

Psykisk syge har brug for et trygt sted at være. Med 5 regioner kunne man forsøge noget nyt. Byg nogle langhuse, som de brugte i oldtiden, måske i mere moderne udgave, styret af militæret efter militære ordensregler, men ledet af psykiatere.

Nogle nyttehaver, hvor patienterne kunne udfolde de evner, de nu engang er i besiddelse af.

Jeg aner ikke om denne ide, kan udbygges til noget brugeligt af eksperter, men det er vel bedre end at gøre ingenting, eller har politikerne nogle bedre ideer i skrivebords-skuffen ???

[Stødende kommentar?](#)

Pia Qu Hyrland
12. marts, 2008 #

Jeg har læst denne artikel her rigtigt mange gange og nu er der jo gået et halvt år uden der er sket nogen ændring af situationen, udover at det bliver sværere for hver dag at forstå dette foregår i et såkaldt velfærdssamfund!

Desværre ser det ikke ud til at Københavns kommunes socialudvalg har gjort sig noget klart overhovedet.

Til gengæld er jeg ret sikker på at jeg gør det rigtige ved at støtte de beboere og brugere i Gaderummet, der kæmper for deres rettigheder til at blive hørt!

Min drøm er at Gaderummet består, - men ikke kun det!

Den største drøm jeg har er at der bliver lavet tilsvarende projekter i flere storbyer landet over!

Preben Brandt, - jeg tager hatten af for dig!

[Stødende kommentar?](#)

Jan Ole Jørgensen
10. april, 2008 #

Gaderummet er IKKE lukket.

Karl Erik nægter at gå, og det til trods for, han er uønsket samtlige steder, han har sat sine ben.

Uanset om Karl Erik sættes ud af fogeden, eller om han vinder tid ved byrettens snarlige afgørelse, så er katten sluppet ud af sækken.

Karl Erik er ikke Jesus af Nørrebro. Beretningerne er kommet for dagen

Det pudsige ved Preben Brandts engagement i Gaderummet er jo, at Karl Erik sidder på spring for at komme af med ham, hvis det usandsynlige sker,

at byretten tilkender stedet penge, ridderkors og stor ære.

Preben Brandt sidder ligeledes på spring for at komme af med Karl Erik på en plausibel og behændig måde.

Ingen af de to har nogen som helst forudsætninger for at samarbejde. Preben Brandt ønsker et sted med stor frihed og megen varme, som også kan screene hjemløsesegmentet for sindslidende, som har behov for medicin.

Karl Erik er arg modstander at alt dette og har udelukkende indgået denne alliance for at vinde lidt støtte og tillid, i det håb at hans løn og magtposition kan reddes.

Jan Ole Jørgensen

Et udpluk af ugens bedste



Det for dåååårligt
Integrationen I Danmark har det ovenud fremragende. Det må være konklusionen efter de seneste ugers to dominerende pseudodebatter i dansk presse



Menneskerettigheder vinder frem i Kina
Kineserne nyder i dag friheder og rettigheder som ville have været utænkelige for blot få år siden. Den påstand kan både Beijing og systemkritikere tilslutte sig. Paradoksalt nok har det kommende OL været med til at sætte udviklingen tilbage

Stødende kommentar?

Kalle Birck-Madsen
19. april, 2008 #

Til Jan Ole Jørgensen
Tidligere bruger af rådgivningen Regnbuen, Studentarhuset, i begyndelsen af 90-erne.
nightmood@hotmail.com
7.april 2008

Jeg skal hermed orientere dig om, at jeg må gøre undtagelse fra tavshedspligten for psykologer. Jeg gør undtagelsen i forhold til dig.

Du har aldrig været min klient, men jeg har taget imod henvendelser og oplysninger om dig, og var ligeledes som psykolog i supervisionsgruppe omkring dit forløb i rådgivningsgruppen Regnbuen tilbage i starten af 90-erne.

Undtagelsen gøres fra min side ud fra Ethiske principper for nordiske psykologer. Regelsæt 2006-2008, og med særlig reference til kapitel 11.1. <http://www.gaderummet.dk/a/2006-2008%20Regelsæt.%20Ethiske%20principper%20for%20nordiske%20psykologer.pdf>

Uddrag fra kapitel 11.1 Respekt for personens rettigheder og værdighed "Fortrolighed og tavshedspligt
Psykologen respekterer den enkeltes ret til fortrolighed ved at iagttage tavshed om det, som han erfarer om klienter og andre under udøvelsen af professionen. Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre.
Psykologen kan også i henhold til lovgivningen være forpligtet til at videregive oplysninger og underretter derfor klienten om de begrænsninger i tavshedspligten, der følger af lovgivningen".

Du handler, uden akt for dine omgivelser, med systematisk misinformation om mig til følge.

Før min indstilling af dig, i 1995, hvor du afvises videre deltagelse i rådgivningens arbejde. "Til Regnbuens Rådgivningsdel vedr. Jan Ole Jørgensen, 31.maj 1995, Kalle", brugte du tiden på forskellige hadeobjekter. Nu kom så tiden åbenbart til mig!
<http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20spand/1995-05-31%20Vedr%20Ja...>

Jeg tilstiller min henvendelse til Socialudvalget og Social/Velfærdsministerium. Her:

<http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20spand/2008-04-07%20Til%20Velfærdsministeriet%20og%20Socialforvaltning.%20Ophævelse%20af%20tavshedspligt.htm>

Kalle Birck-Madsen, cand.psych.
Gaderummet-Regnbuen
kallebm@mail.dk
Alt materiale ligger også på Gaderummets hjemmeside
<http://www.gaderummet.dk>

Stødende kommentar?



Kina og Den grimme Ælling

På samme måde som 'Den grimme Ælling' klarede sig uden hjælp fra omgivelserne, er Kina på vej til at svinge sig op til international svanestatus



'Så lad dem spise kartofler'

Hæren i Bangladesh blev i sidste uge beordret til at marchere på kartofler frem for ris. Men kan øget dyrkning og spisning af den i Vesten så populære rodfrugt virkelig afbøde den globale fødevarekrise?



Groggy magtdemo

Madonna bliver ofte reduceret til en formidler af en for længst etableret popmusikalsk konsensus, frem for en bærer af subjektiv sanselighed på hendes nye album. Hendes Højhed virker efterhånden krampagtig i sin seksualisering og magtbrynde



Sådan kan man bo, hvis man har et valg

Eliten klumper sig sammen i bestemte områder, og det er lige så problematisk, som når de svage gør det i Mjølnerparken

Stig Larsen
20. april, 2008 #

Der burde slet ikke findes hjemløse!

[Stødende kommentar?](#)

Jan Ole Jørgensen
21. april, 2008 #

Til Karl Erik Birch Madsen,

tidligere indlagt på Rigshospitalets psykiatriske afdeling hos psykiater Tom Bolvig.

Du har aldrig superviseret mig og har derfor ingen tavshedspligt.

Du har opdigtet en usand historie, der skal intimiderer mig, så jeg vil afholde mig fra at oplyse bloggens læsere om, du har haft et forhold til en yngre hjemløs i dit Gaderum.

Du har ansat folk for kommunens penge, som enten er tidligere kærestes, eller de er tætte personlige relationer.

Du har en lang historie med at intimiderer mennesker med voldstrusler.

Det er et fast mønster ved din adfærd, at du truer mennesker på tomandshånd og at du efterfølgende sidder med dine ekskærestes og er enige om at svine offeret yderligere til med beskyldninger om, vedkommende er sindslidende.

Denne adfærd fik dig og din ekskæreste ekskluderet fra Studenterhuset, på livstid. Du blev fjernet fra Solidaritetshuset og nu har du ekskluderet dig selv fra kommunens Gaderummet.

Citat: "Peter Schlüter, medlem af socialudvalget for de Konservative, mener, at Kalle Birck-Madsen holder brugerne af Gaderummet som gidsler i sin private kamp mod kommunen:

»Kalle mangler evnen til at reflektere over, hvad sagkundskaben siger. Dels at dele sin viden og lytte til andres ekspertise. Når vi får at vide, at det, som foregår på Gaderummet, er helt uden for det sagligt forsvarlige, så er det vores job at reagere. Men vi får nok ikke Kalle ud uden brug af magt.« siger han og tilføjer: »Jeg opfatter Kalle som et halvreligiøst ideologisk overhoved i en privat sekt, som består af hans disciple, altså brugerne af Gaderummet. Tilsyneladende har han jo fået dem til at følge hans sag helt blindt. Og det er jeg ked af.« siger Peter Schlüter.

Den tidligere formand for bestyrelsen i Gaderummet, Ole Henriksen, er langt fra tilfreds med Kalle Birck-Madsens metoder. Han er selv blevet truet på livet, efter han stoppede som bestyrelsesformand. Ole Henriksen vil dog ikke nærmere ind på, hvem der fremsatte truslerne.

»Der er kæft trit og retning derude. Det er kun Kalle Birck-Madsens meninger, som gælder, og hvis de hjemløse ikke er enige, så bliver de smidt ud.« siger han."

<http://www.berlingske.dk/article/20080324/danmark/703240024/>

Du er i dag fuldstændigt blottet og afdækket. Du er kommet frem i lyset.

Du er et absurd menneske, der arbejder for at fremme frustrationer blandt socialt udsatte. Du er et koldt og beregnebde menneske, der sviner folk til med diagnoser, som jeg, der har skrevet til Københavns Kommune tre gange.

I mellemtiden har andre stået frem, psykiatrien har forholdt sig til mit spørgsmål, om du er karakterafvigende og om du misbruger de hjemløses situation.

I hvert fald undres det skattevæsnet, at du ikke har betalt personskat af de 600.000,- Kr. som der er udbetalt jævnfør kontantbilag.

Det er jo dit SE.nr. som betyder, du skal hæfte personligt.

Som jeg har skrevet til dig før, Karl Madsen, jeg er ikke vred på dig. Jeg vil

bare have dig fjernet fra arbejdet med socialt udsatte, fordi du før, mener jeg, har arrangeret et overfald på mig, hvor en alvorligt sindslidende gik løs på os i Solidaritetshuset, her i blandt mig.

Jeg vil blot have dig afdækket. Så skidt med dine løgnhistorier, for det er blevet en så grotesk historie med dig, nu igen.

Du råber, "ulven kommer", de store stygge, højreorienterede fascister fra kommunen.

Men nej Karl Madsen, det er kun dig, de vil af med.

Gaderummet lever. Det er kun dig, der er så evigt uønsket.

I Studenterhuset.

I Solidaritetshuset.

I Gaderummet.

Du har gået efter manden hele dit, for mig, kendte liv. Andre siger uafhængigt af hinanden det samme.

Prøv at se her en møgbunke at tætskrevne sider med tilsvininger at mennesker, der ligger her.

<http://www.gaderummet.dk/a%20Dokumenter/a%20Intimidering/0.%20OVERSIGT%2...>

Det har kommunen betalt for, intet andet i de år, Karl har været ansat af Ole Henriksen i Gaderummet.

Karl skriver, han ikke gider læse mine indlæg mere.

Det bliver vel ekskæresten Anna, der svarer, men nok ikke uden Karl sidder i baggrunden og holder hende i snor.

Jan Ole Jørgensen

[Stødende kommentar?](#)

Jan Ole Jørgensen
21. april, 2008 #

Jeg gik fra Regnbuen i protest over, Karl Erik Birch Madsen en onsdag kom og fortalte, at han havde været indlagt hos selveste Tom Bolvig. Formålet var, at hans daværende kæreste skulle følge ham, så hun kunne blive.

Det var dråben.

Da jeg gik, sagde jeg til Karl, at jeg ville fortælle om hans indlæggelse, hvis jeg nogensinde blev bekendt med en løgnhistorie, om hvorfor jeg gik.

To dage efter begyndte jeg at fortælle om Karls indlæggelse, fordi han ikke kunne dy sig.

Jan Ole Jørgensen

[Stødende kommentar?](#)

Jan Ole Jørgensen
21. april, 2008 #

Citat: "Den tidligere formand for bestyrelsen i Gaderummet, Ole Henriksen, (...) er selv blevet truet på livet".

<http://www.berlingske.dk/article/20080324/danmark/703240024/>

Jeg er blevet truet på livet.

Medlemmer af bestyrelsen i Studenterhuset er blevet truet.

Er det underligt, jeg skriver lige ud, jeg vil have det modbydelige menneske fjernet fra en offentligt betalt stilling?

Jan Ole Jørgensen

[Stødende kommentar?](#)

Per Vadmand
21. april, 2008 #

Kunne Birck-Madsen og Jørgensen ikke udveksle emailadresse eller telefonnummer?

[Stødende kommentar?](#)

VA
21. april, 2008 #

Enig, Per Vadmand, det er lidt trivielt at se andre kaste mudder i ansigtet på hinanden.
mvh

[Stødende kommentar?](#)

Jan Ole Jørgensen
21. april, 2008 #

Ja!

Jeg ved godt, hvordan det her ser ud udefra.

Jeg har nu været krænket og truet i omkring 13 år.

Jeg vil gerne følge min modpart til dørs. Kam til håret. Jeg glæder mig til, han ikke længere har grund til at handle, som han gør.

Som han gør, fordi han under dække af et socialt projekt maler offentlige midler til et snylterliv.

Har I læst Peter Øvig Knudsens "Blekingegadebanden"? I bind to, side 321 ser i baggrunden for Karl Eriks indlæg.

Karl Erik og Anna Jonsson fik i sin tid lukket Studenterhuset, fordi de i kældervandet på optrevlingen af Blekingegadebanden søgte at starte en lignende organisering op.

Det fik livstidskarantæne, mest grundet chikanen af husets øvrige brugere.

Deres organisering er bygget op på samme måde; et uangribeligt socialt projekt trækker penge til lønmidler, så de friholder sig fra lønarbejde og så de kan sidde og snakke om revolution for penge beregnet til socialt udsatte.

Rimeligt asocialt, men en kendsgerning.

Jan Ole Jørgensen

[Stødende kommentar?](#)

Jan Ole Jørgensen
21. april, 2008 #

Apropos hans mailadresse, skriv og spørg Karl Erik Birch Madsen, om han har en sag ved psykologforeningen om en yngre hjemløs, han havde et seksuelt forhold til: socpsyk@post6.tele.dk

Spørg Karl, om han havde klager i Studenterhuset over trusler, om han havde så mange problemer i Solidaritetshuset med vold og intimideringer, at han blev opsagt.

Og spørg Karl, om der var en persongruppe der, som sidste år rådgav Mikkel Warming i forbindelse med arbejdet, at få Karl ud af Gaderummet.

Problemerne opstår nemlig altid, når der er folk, der opdager, der foregår ting, der ikke tåler dagens lys.

På min foranledning undersøger Told og Skat, hvor pengene er blevet af, som mangler for to regnskabsår.

Skulle de minimum 600.000,- Kr. være udbetalt til hjemløse, skal de som minimum være underlagt personbeskatning.

Men Gaderummets daværende formand blev truet med vold, da han fik

kendskab til, de hjemløse gik i suopermarkedernes skraldespande og samlede kassebomner op, som blev samlet, så de lignede indkøb til et måltid. Det er min teori, som jeg har fortalt Told og Skat, at pengene kan være trukket ud af regnskabet. Det undersøger de så nu.

Ifølge en person på stedet, der kontaktede mig for nogle år tilbage, så var stedet rigtigt nok en åben dør. Og det i sådan en grad, at de hjemløse aldrig så noget til de ansatte, der sad på møder og diskuterede revolution på et lukket kontor, mens "hjemløselivet" foregik helt uden kontakt til dem.

Karl har rigtigt nok haft mange "terapiforløb". De har mere karakter af at "screene" miljøet for utilpassede, der kunne blive "gode" aktivister. "Terapien" har karakter af at bevæge personen til at blive en bevidst "utilpasset" og til at finde sympati for "sagen" til venstre for venstrefløjen.

Jeg forlod selv et terapiforløb, hvor mit indtryk var, at det der skete med klienten var uetisk.

Hvis man læser Peter Øvig Knudsens bøger om Blekingegadebanden, får man et indtryk af, hvad miljøet omkring Karl Erik er.

I det lange perspektiv har Karl så haft det problem, at politiet afdækkede deres projekt og intentioner i Studenterhuset.

Og jeg har da gjort mit til, at deres "cover" fuldstændigt blotlægges.

Det må være rimeligt irriterende at sidde i en celle, der skal personbeskattes for 600.000,- Kr, foreløbigt, og hvor samtlige i diverse blogge, politiet og socialforvaltningen kigger undrende til.

Hvis Karl Erik mener det med, jeg skal passe på med at få en brosten i hovedet, så kan jeg da i det mindste gøre det klart, for gud og hvermand, hvem der er afsender.

Karl Erik proformaoptog en alvorligt sindslidende, lige kommet fra en psykiatrisk afdeling, i Regnbuen. Jeg var nummer fem, der blev overfaldet. Karl havde på et møde i Solidaritetshuset netop fået påbud om at inddrage hans nogle, samt fået at vide, han havde brudt alle regler ved at udlevere den.

Samme aften kommer Karl med to patienter og den sindslidende. Den ene patient kommer og ser, jeg er i huset. Går ud og kommer tilbage med den anden patient og den psykotiske, som blev lukket ind og som går amok på mig med flasker og andet.

Karl bliver smidt ud af Solidaritetshuset. (Fik en pæn opsigelse.)

Forbød den psykotiske mand at komme i hans nye projekt, Gaderummet.

Jeg blev passet op af R. H. udenfor Kvickly på Nørrebrogade gennem cirka to uger. Jeg turde simpelthen ikke gå der mere på et tidspunkt.

Senere på sommeren læser jeg, at en sindslidende mand gik amok der udfor Kvickly og slog en tilfældig forbipasserende ihjel med en økse.

Af folk, jeg har talt med har jeg godt nok fået modstridende oplysninger. Men jeg vælger at tro, at det var Karls ven og kollega, der stadig stod der.

Specielt mellem 1998 og 2004 har jeg været lejlighedsvis passet op af Karl Erik. Han har truet mig med, jeg får en brosten i hovedet. Jeg skulle angiveligt være efterstræbt at psykiatrien, og jeg ville sandsynligvis blive afhebtet til tvangsbehandling.

Er det stadig fremmed for udefrastaende, hvorfor jeg virker en anelse nidkær?

Jeg håber det ikke.

Jan Ole Jørgensen

[Stødende kommentar?](#)

Skriv en kommentar

Dit navn *

E-mail *

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Hjemmeside

Kommentar *



Fri for spam *

Fri for spam: indtast bogstaverne på billedet ovenfor. Tip: de er alle versaler

Træt af at indtaste hver gang du skriver en kommentar? Hvorfor opretter du ikke en brugerkonto på hjemmesiden, [så slipper du for besværet](#)

[Send kommentar](#)

Dagbladet Information

Grundlagt 5. maj 1945 af Børge Outze. Dengang som nu *uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser*
Få avisen leveret derhjemme

Netavisen

Forside | Samfund | Kultur | Debat | Luftskebet

Abonnement

Abonnement | Fejl i levering | Flytteservice | Ferieservice

Annoncer

Professionelle annoncører | Tast-selv | Feriekompasset

Om os

Kontakt | Forhandlere | Journalister | Organisation | Ledige stillinger | Historie | Forlaget | Mediefabrikken

Redaktion

Ansvarshavende chefredaktør: Palle Weis
Redaktør for nye medier: Nikolai Thyssen
Medredaktør: Bent Winther
Kulturredaktør: Peter Nielsen
International redaktør: Lotte Folke Kaarsholm
Debatredaktør: Mette Højbjerg
Weekend: Mette-Line Thorup og Rune Lykkeberg
Oversigt: Journalister på Information

Ophavsretten tilhører Dagbladet Information. Læs mere om brug af materiale publiceret på information.dk
Information.dk is powered by Drupal open source software | Get involved: The Open Source Newspaper | Drupal Hosting Partner: BEE3

Dagbladet Information | Store Kongensgade 40C, DK-1264 København | Tel: 33696000 | Fax: 33696079