



Indlæg til Rød-Grønne Linjer må højst fylde 2.000 enheder (inkl. mellemrum). Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller returnere indlæg, der overskrider denne grænse. Fremhævelser i teksten markeres udelukkende med kursiv. Forfatterens navn angives (kun) med navn og Enhedsliste-afdeling, evt. tillidshverv i Enhedslisten. Indlæg bringes så vidt muligt i det førstkomende nummer, efter det er modtaget.

Redaktionen

Ønske

Vagn Larsen, Silkeborg

Jeg er en hvid, overvægtig mand med tendens til hårtab og så bliver jeg til overflod 50 d.12.10..

Det vil imidlertid hjælpe gevaldigt på mit humør, eller min krise om man vil, hvis jeg kunne få flg. ønske opfyldt: Vær søde at bruge jeres uomtvistelige talenter til at bekæmpe Fogh, Dansk Folkeparty og alle de andre mere eller mindre småborgerlige i stedet for at hakke på hinanden.

Tak og kærlig hilsen

Gaderummet søges lukket

Poul Møller, Nørrebro

Enhedslistens borgmester i København, Mikkel Warming, har med sin stemme givet dødsstødet til fortsættelsen af gaderummet i Rådmandsgade. Det er gjort hen over hovedet på Gaderummets boere og brugere, og under total underkendelse af de ansattes faglige rettigheder. Den økonomiske støtte udebliver over natten, og medarbejderne stilles tilbage uden løn igennem flere måneder, samtidig med at medarbejderne ikke kan forlade arbejdspladsen grundet ansvar over for klienter, da ingen andre har overtaget ansvaret (En sag for vores faglige udvalg). I borgerlig stil prøver man at fjerne alt alternativt som Ungdomshuset, Christiania, Børnehuset i Sct. Peder Stræde, der blev lovet et nyt hus for mange år siden, uden resultat, fjernelse af portostøtten for den kritiske modpresse, borgerligt pres på DR1, den næste systematiske lukning af institutioner for vanskelige unge, stofmisbrugere mv.- og nu Gaderummet med Socialborgmester Mikkel Warmings hjælp. Gaderummet er et sted, hvor de mest marginaliserede unge har fundet et fristed. Stedet er narkofrit, og brugerne har for første gang fundet et sted, hvor de vil, og må, opholde sig. Konflikten er hovedsageligt mellem pro-

fessionelle behandlere, psykiaterne, nogen åbenlyst betalt af medicinalindustrien, og Gaderummets socialfaglige og psykologiske grundlag. Gaderummet er evalueret positivt utallige gange og igennem mange år af uvildige instanser, lige som et utal af opgaver og rapporter om gaderummet fortæller om et sted, der fungerer, med stor brugertilfredshed og ingen klager. Jeg vil opfordre til, at medlemmer af Enhedslistens Borgerrepræsentation kontakter Gaderummet og sætter sig ind i problematikken, set fra Gaderummets side. Det politiske overgreb sker uden at de involverede har talt med Gaderummet.

Gaderummet fortsætter – men med anden leder

Mikkel Warming,
Socialborgmester (Enh)

Jeg vil gerne starte med at rydde en misforståelse af vejen: gaderummet fortsætter, men uden den tidligere leder. Der bliver altså ikke lukket et fristed. Der er tale om at fortsætte et åbent sted for unge der ofte har psykiske lidelser eller andre problemer. Og faktisk føre de oprindelige tanker om stedet videre – uden stærke ledere og autoriteter. Hvor de unge også fremover har meget stor indflydelse på, hvordan stedet og hverdagen skal organiseres. Det er også en myte, at der ikke har været dialog omkring blæsten om stedet. Tilsynet har rejst kritik af, at den tidligere leder ikke vil samarbejde med hospitalerne og lægerne. Og vi taler altså om et sted, hvor der også bor meget sårbare unge. Den kritik ønsker lederen ikke at svare på – eller rettere der bliver talt uden om og skældt ud på gud og hvermand i langt over et halvt år. Samtidig fortæller de læger fra Hvidovre hospital, der har skullet samarbejde med Gaderummet, at det ikke har været muligt at få et tilfredsstillende samarbejde, fordi ledelsen i gaderummet har været modstandere af lægernes arbejde.

Langsomt – og ikke hen over natten som det påstås – skrider socialudvalget i København så til handling ved at beslutte, at der fortsat skal være et gaderum, fordi der er en gruppe unge, der har brug for sådan et sted. Men der skal også være et ordentligt samarbejde med lægerne på hospitalerne, når det handler om meget syge unge mennesker. For det har altså konsekvenser for mennesker. Der er eksempler på, at brugere af gaderummet er blevet rådet til ikke at tage deres medicin, og hvor det er endt med at de er blevet meget syge. Det kan jeg ikke leve med. Det håber jeg heller ikke andre kan eller vil.

Vejen ud af krisen

Bue Nielsen, Lyngby

Det kan konstateres, at EL er i krise, vælgermæssigt set. Et snit af meningsmålingerne giver en smule over 2 pct. og 4 mandater, altså et tab på en tredjedel af vores vælgere. EL er absolut ikke i betryggende afstand fra spærregrensen. Det er hævet over diskussion, at denne situation er indtruffet som følge af opstillingen af Asmaa og hendes efterfølgende fremtræden i medierne. Men Asmaa er ikke afgørende. Dersom Asmaa trækker sig, bare som hypotese, er der måske problemer, vi i fremtiden vil undgå at få, men i sig selv vil det ikke give EL de tabte vælgere tilbage. De, der har forladt os, og blandt dem er der mange overbeviste socialister, har simpelthen tabt tilliden til ELs ledelse og linie, når det kommer til spørgsmål om holdning til religion og fundamentale værdier. Hvis disse mennesker atter skal slutte op om EL, er det nødvendigt med en markant anden politik. EL skal markere sig som et bolværk mod religion og overtro og levere en aktiv indsats for videnskabelig funderet tankegang. Kommer der en ny krise om en Muhammed-tegning, går det ikke, at ELs svar er at samle ind til en moske, sådan som det var sidst. Anti-religiøs propaganda og et konsekvent forsvar for ytringsfriheden er påkrævet. Denne vej ud af krisen vil ikke komme alle i EL vel. Men det er den pris, som det er nødvendigt at betale, hvis vi skal se en ende på elendighe- den. At fortsætte med at lade som om den lave opslutning om listen er forbigående, og problemet vil løse sig af sig selv, hvis vi prøver at lade som om det ikke eksisterer, vil ende helt galt.