

Gaderummet søges lukket

VELFÆRDSSAMFUNDETS SAMMENBRUD. KÆMP FOR RETTEN TIL SAMFUND.

Dette er en generel udsendelse til de der vil læse med.

Gaderummet har lavet en ny startside til vores hjemmesider, der beskriver vores nuværende situation. www.gaderummet.dk

Kommunen har lukket os, men vi er her endnu. Kommunen kan sulte os ud, i dens ensretningsbestræbelse – hvad denne henvendelse ønsker at gøre opmærksom på ikke må ske.

Støt os derfor til at overleve, og genvinde vores midler.

Striden mellem Gaderummet og kommunen omhandler, at vi ikke vil medicinere og gennem adfærdstræning straffe de unge ud af problemerne, dvs. udelukke bestemte brugere eller adfærdsformer og udtryk trods at de ikke har andre steder at gå hen. Vi ønsker ikke at medvirke til at bygge grupper/bander af unge op på gaderne, da vores ærinde jo netop er at nå dem – gi' dem et liv - inden det går værre.

Nej. Vi ønsker at fristedet fortsat skal bestå, og ikke annekteres og eksproprieres af kommunen. Når kommunen ikke har kunnet få øje på os indtil nu – vi har lavet det samme arbejde i mere end 10 år nu - så vil de slet ikke kunne bruge vores arbejdsredskaber – skulle de få held til at stjæle dem - og faktisk heller ikke huset i Rådmandsgade 60, da det er renoveret og opbygget til at personale og brugere i fælles bestræbelse udvikler tingene. Resultatet vil bare ende i ødelæggelse.

Vores arbejdsredskaber, for at håndtere dette - hinanden, vores tekniske computersystem, vores database og de udviklede psykosociale koncepter - kan ikke bare nedlægges. Det samme angår den åbne dør uden kontrol døgnet rundt, som er kommet til at danne norm og fungere som en lykkelig omstændighed.

Derfor har Gaderummet altid haft svært ved at lukke, der er altid nogen tilbage – og hvis ikke man skal lade fanden tage dem, hvad så.

Disse er ikke sikret gennem kommunens tiltag, tværtimod. Deres situation vil blive som før Gaderummet, og værre: de vil ikke have nogen steder at modtage hjælp. De vil gå deres egne veje, dybere ned i helvedes forgård.

Gaderummet
27.juli 2007

Vi vil fremover stå på gader og stræder med vores ønskebrønd for hjemløse, og samle ind. Det angår at undgå at få lukket vores telefon en af dagene og dermed Internet, så vil det omhandle maden – hvis ikke en el-regning dukker op for inden.

Kig efter os ved Nørreport Station, Storkepringvandet, Kultorvet.

Eller find os her: Arbejdernes Landsbank reg.5361, kontonr.0415718, eller Danske Bank reg.0274, kontonr.0766399.

Kampen står mellem fastholdelsen af et "socialpsykologisk fristed for udstødte unge" eller et "socialpædagogisk reguleret sted i psykiatrisk regi", som kommunen lægger op til, jf. brev fra direktør [Sven Bjerre af 04.juni 2007](#).

Det civile samfunds udvikling overfor det kommunale monopol:

- fastholdelsen af et sted, hvor personale og brugere i fællesskab, og på fagligt grundlag, finder løsninger, der er brugbare for person og samfund - og i al beskedenhed synes vi at vi har været gode til dette;
- eller et sted, hvor en personalegruppe gennemsætter på forhånd givne regler, normer og sanktioner - som alle andre hidtil opbyggede steder, men hvorfra der også i sagens natur sker udstødning af unge/brugere. Findes det specificerede tilbud til sig og sit problem ikke, eller er der brug for en helhedsløsning, så er man i denne struktur bare permanent ude.

Men så er det godt at der kan tages højde for dette tomrum, dette svigt, med opbygningen af gaderum's.

For at løse opgaven, er det ikke nok med den socialpædagogiske indfaldsvinkel, da den enkelte er udstødt i det samfund, der har udstødt denne, og dermed ikke længere er indenfor rækkevidde af opdragende belæring. Man kan også sige, at fylder den opdragende belæring for meget i et liv, så underkendes den enkelte som subjekt for samme liv, hvorved individet mister evnen til at handle på egne behov og interesser ud fra sig selv. Det vil da være i en stadig afhængighedstilstand af andre, for at varetage sit liv, hvilket medfører angst for udelukkelse. Denne udelukkelse kan klares ved at søge tilpasning til normaliteten, eller/og når det ikke lykkes, så reageres der enten indad eller udad, destruktivt eller selvdestruktivt. Der kræves derfor andre metoder og tilgange, hvis man ikke simpelt skal lægge sig i forlængelse af problemet, og dermed skærpe dets løsning til det umulige.

Gaderummets forsøg på at skabe mulige løsninger – der udspringer af erfaringer med 15.års individuel rådgivningsarbejde på kritisk psykologisk grundlag - har heroverfor ført til et socialfagligt koncept om "socialpsykologisk fristed for udstødte unge". Og det er så den faglighed som Gaderummet gennem mere end 10 år har udviklet til at gribe sine unge og arbejdet med.