

## **LARS/KALLE - skandaløs eller ej?**

Vedr. dit indlæg i Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest d. 13/6. Se artiklen fra Lars på Gaderummets hjemmeside eller [HER](#).

### ***Kære Lars Rasmussen (soc.)***

Påstår du at Kalle Birck-Madsen fremstiller sig selv som martyr og ikke hjælper de unge i GADERUMMET!! Så vidt vi ved, er der ikke noget martyragtigt, i at forsvare hjemløse og udsatte unge, og når en person som Kalle sætter sin egen ve og vel først, uden at tænke på sig selv, kan man næppe kalde for en skandaløs "leder"! Indtil videre har Kalle aldrig været udråbt som en skandaløs leder og heller aldrig været en leder i traditionel forstand i Gaderummet har vi altid haft brugerstyrelse i form af fællesmøder hver søndag hvor fællesskabet beslutter dagsorden De såkaldte "psykiske syge" der befinder sig i Gaderummet har indtil nu klaret sig bedre end dem i medicinsk behandling, det har vi talrige eks. på og ligeledes Embedslægens ord. Vi vil understrege, som du selv gjorde, at ingen brugere af Gaderummet ønsker at komme tilbage hvis det bliver kommunalt.

I øvrigt vil vi fortælle dig/jer, at det ikke er for de unge bedste, at I har fritstillet personalet og at de unge nu er på egnen hånd IGEN!

FLOT!

Vi har aldrig ønsket en konfrontation og ønsker det heller ikke. I har flere gange sendt politi med hunde, maskinpistoler og tåregas uden resultat og uden legitim grund.

Men Lars du skal så vidt vi ved være velkommen til at komme i Gaderummet og selv teste forskellen på psykofarmaka og hash. Du kalder Kalle for skandaløs og martyr, men så vidt vi ved, var Skipper Clements 8.september 1536 mere heroisk og martyrisk end nogen andre og Kalle er ikke en martyr, Kalle er en visionær, en tænker og en drømmer, men frem for alt alt en menneske-kender, som nu kigger måbende på, at regeringen fjerner os langsomt men sikkert!!!

*Ulrik Steger*

*Michael Christiansen*

*Tidligere brugere af Gaderummet*

*Rådmandsgade 60*

*20.juni 2007*