

København d. 14.juni 2007

Til
Socialborgmester
Mikkel Warming
Københavns Rådhus
Rådhuspladsen 1
1599 Kbh. V

Undertegnede ønsker hermed at klage over lukningen af Gaderummet, og anmoder derfor om, at der indledes en dialogproces med henblik på, om muligt, at omgøre denne beslutning.

Som frivillig medarbejder i Blågårdskirkens Suppekøkken, har jeg samarbejdet med forskellige unge fra Gaderummet omkring madlavning i 9 år, i efterårs-, sommer- og vinterperioden. Det er mit indtryk, at de unge i høj grad har haft gavn af netop den alternative måde at forholde sig til de unges aktuelle situation og problemer på.

Da jeg i dag har læst Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport 2007 for Gaderummet, er det mig helt uforståelig, hvordan dette kunne ske, ud fra et problematisk samarbejde med en psykiater på Hvidovre Hospital mht. psykofarmika. Især da medicinen "styres" af distriktpsychiatrien. Det må være en misforståelse.

Gaderummet var ikke bare et husrum, men (ved medarbejdernes, brugernes og beboernes fælles indsats) blev det også til et hjerterum. Et åndehul midt i en fortravlet verden, med plads til at ånde. Til at puste ud og indånde "ny luft". Til at få mod til at leve og ikke bare til at overleve. Det har jeg erfaret mange gange gennem årene, hvor jeg har haft nogle af de unge i køkkenet flere gange, og gennem dem (på deres egne tilkendegivelser) blev vidne til den proces, dette har været medvirkende til. Det har altid været mig en meget stor fornøjelse at arbejde sammen med dem og kunne møde hinanden i øjenhøjde, med respekt for hinandens grænser og begrænsninger. Uanset hvem.

I håb om at det arbejde, der blev påbegyndt i det gamle Gaderum, må kunne komme til at fortsætte i den samme ånd for at videre udvikles til de unges og samfundets fælles gavn, sendes denne anmodning.

Med venlig hilsen og et helhjertet ønske om et menneskekærligt samfund for alle, stærk eller svag.

Stella Sørensen
Australiensvej 30, 2.th.
2100 Kbh. Ø