

Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2A
1552 København V
Att.: Københavns Borgerrådgiver Johan Busse

5.5.2008

Vedhæftede filer: Diverse ungehistorier

Klage over "Nødrummet" på Nørrebro, Fensmarksgade 65.

Vi skal hermed klage over Københavns Kommunens udførelse af sine praktiske opgaver i forhold til en gruppe udsatte unge borgere på institutionen "Nødrummet" i Fensmarksgade 65. Et sted for 8 beboere – hvis ellers alle pladser er fyldt ud, hvad de sjældent er. Praksis på stedet i forhold til personer, der opsøger det, resulterer i stadig mere kaos og afmagt udenfor på gaderne, når de gentagne gange med politiets hjælp smides ud til gaden, formentlig fortsat adgang til lokalerne, tvangsmæssigt indlægges under psykiatrien for fx hashbrug, eller at unge får livstidskarantæne fordi de af "Nødrummets" personale menes at være truende eller på anden led uønsket.

Den støtte- og behandlingsmæssige indsats i "Nødrummet" er totalt fraværende for unge, der har behov. Kan man ikke klare sig selv, er der ingen hjælp at hente på stedet – men man må gå andre steder hen, med mindre man mod sin vilje og tvangsmæssigt flyttes til de andre steder. Så unge med behov for hjælp må enten tilpasse sig betingelser, de ikke selv har indflydelse på eller ønsker at være del af, eller blive ude på gaden. Hash-politikken i "Nødrummet" fører til at unge, der i "Nødrummet" indtager hårde stoffer og/eller psykofarmaka købt på gaden, for det lugter ikke.

Samtidig ryges og drikkes der fortsat på værelserne i "Nødrummet", hvor de unge der er bedst til at fedte for opsynspersonalet, ved at bedyre deres uskyld og skyde skylden for regelbrud på andre unge, bliver brugt som opsynsmænd der skal være med til at lukke andre unge ind eller ud, samtidig med at de selv bag om ryggen på personalet bryder enhver regel.

Unge der sættes til denne form for "del og hersk", bliver fuldstændigt kulret i hovedet. De skal administrere deres egen elendighed, ved at lukke andre unge ude og samtidig skjule egne regelbrud, for ikke selv at være den næste, der bliver smidt ud af dem, man tidligere selv har smidt ud.

Kommunen vil lukke Gaderummet, fordi det ikke vil indordne sig under psykiatrien, og at skulle gøre det ud fra falske oplysninger, som hverken Socialborgmester Mikkel Warming eller Socialudvalget vil trække tilbage. Det påstås at hvis bare ledelsen går, så kan Gaderummet fortsætte som et "åbent og alternativt sted for unge med sociale problemer". Men det passer ikke. Problemet med Gaderummet er ikke ledelsen, men at Socialborgmester Mikkel Warming og Socialudvalget ønsker en afvikling af Gaderummets arbejde, for at indlemme det i kommunens eget. Det er både aftalebrud i forhold til Gaderummets godkendelsesgrundlag, det er ekspropriation af gadeunges fællesejendom, og det er indførelse af en lov, der ikke er vedtaget, "lov om ambulans tvang". Kommunens nye 'Gaderum' praktiseres allerede i kommunens "Nødrum" i Fensmarksgade – og det er en katastrofal praksis, både for de unge, for gaden, for Gaderummet og for kommunens pengekasse.

Kommunen siger at Gaderummet fortsat skal bestå som hidtil, blot med en anden ledelse – men det er åbenlyst at det skal det ikke. Kommunen løber fra alle historiske vedtagelser om Gaderummet, og fra

såvel ministres og borgmestres gentagne ønske og forsikring om, "at Gaderummet fortsat skal have højt til loftet som hidtil".

Gaderummets alternative – og ungevenlige – praksis skal fjernes til fordel for en almindelig institution, der støder unge ud til gaden, til banderne, stofferne, prostitutionen, kriminaliteten og til svingdørskarriere i det sociale, forsorgsmæssige eller psykiatriske system.

Vi vil gerne klage over den misbrug, der sker i "Nødrummet". Vi finder brugen af samfundsmæssige ressourcer i "Nødrummet" fuldstændig grotesk, og ikke bare virkningsløs, men direkte skadende for at hjælpe udstødte, udsatte, marginaliserede eller dobbelt-udstødte unge.

Mens Gaderummet havde 3½ fuldtidsstilling og 4 studentermedhjælpere på 10-15 timer ugentlig, til omkring 30 beboere, 50 intensive rådgivningsforløb, og 100-150 daglige gæster, til en personalepris på kr.1.8 mill., så er personaleprisen i "Nødrummet" bare for administration af døren til "Nødrummet", omkring kr.3.5 mill. om året. Altså det dobbelte for ingen personlig hjælp eller behandling, men kun for administration og skadevoldende adfærd.

Politiet var i fredag d. 25. april i Gaderummet. Der havde været stor ballade nede i Nødrummet, og de mente at nogle var flygtet til Gaderummet! Balladen angik vist en øl, og et klokkeslæt, og efterfølgende smadrede ruder i Nødrummet - hvorefter politiet kom. En af dem der måske havde været dernede, fik af politibetjenten, efter afhøring nummer 2 på gaden foran Gaderummet, den personlige besked: "Du skal hermed vide, at du aldrig mere nogen sinde skal nærme dig Nødrummet igen. Ser jeg dig der nede omkring, så skal jeg personligt smide dig ind i en patruljevogn, og køre dig til Bellahøj, hvor du kan rådne op i en celle".

Således det kommunale midlertidige botilbudt for utilpassede unge. "Nødrummet" er en ren fiktion der medvirker til at afskære disse unge fra andre relevante tilbudt.

Vores klage angår derfor både anvendelsen af økonomiske midler til at administrere en låst dør 24 timer i døgnet, samt at kommunen med praksis i "Nødrummet" spiller unge ud mod hinanden, med desperation, hærværk, brug af hårde stoffer til følge. Unge fra "Nødrummet" er en stor udgift for Gaderummet, om de er smidt ud eller ej, men "Nødrummet" skaber også unge, der ikke længere kan hjælpes igennem Gaderummet. Når man først har lært at skjule sit hashbrug og sin øldrikning i "Nødrummet", ved godt og grundig at sætte sig på hårde stoffer eller psykofarmaka købt i "Nødrummet" eller på gaden, og man så – og det er et spørgsmål om tid! – afsløres og smides ud, ja så kan man ikke længere bruge Gaderummet pga. de hårde stoffer, og samtidig kan man heller ikke slippe dem. Man henvises til "Nødrummet", der heller ikke vil have én. Og hvor havner man så? På gaden, i banden, i prostitutionen, i kriminaliteten, i fængslet, på psykodytten – eller efter endt overdosis i graven.

Med venlig hilsen, med håb om et hurtigt svar.

Jan Woll, Gaderummet, Rådmandsgade 60, 2200 København N

Michael Christiansen, c/o Gaderummet, Rådmandsgade 60, 2200 København N

Jesper Hall Andersen, Gaderummet, Rådmandsgade 60, 2200 København N

Alina Djakowska, Gunløgsgade 44, 1.tv., 2300 København S

Anton Jørgensen, c/o Gaderummet, Rådmandsgade 60, 2200 København N.



Dav.

"NØDRUMMET": Normer, tilgang, udviklingen, resultater.

"NØDRUMMET" er et tilbud som kommunen etablerede, for at tage vare på de unge, som ville opleve lukningen af Gaderummet helt inde på livet. Når man senest kl.23.30 træder ind, altså når de har åbnet, mødes man af meget dannede forhold.

Væggene er meget neutrale, og på den anden side af en stor glasplade, der er sat i vægen, kan man se et bord og en sofa. Det er "vagtstuen", som vi kalder den.

Der er altid mindst 2 opsynshavende i "NØDRUMMET" døgnet rundt. Der bor omkring 5 unge.

Der er flere eksempler på, hvor der bliver ringet til politiet, for at håndtere en eller anden situation eller person, der er ved at bruge badet eller andre faciliteter, Der har endda været en skrækkelig historie, hvor en person blev tvangsindlagt og medicineret mod personens egen vilje, for blandt andet at spørge om der var psykologer til rådighed der, og at ryge hash. Det skal siges at det er en stille og rolig person, der er tale om.

Jeg vil gerne skrive mere med en makker evt.

Anton Jørgensen



NØDRUMMET – ”et nødtilbud til Gaderummet”

Men er det til Gaderummet?

- Hver gang man kommer derned, er der blevet lavet flere regler for, hvordan man skal opføre sig, f.eks. hvor man må ryge og tider hvor man SKAL være i sin seng.
- ligger man så ikke i sin seng, eller som minimum er på sit værelse senest 23.30, tøver ”NØDRUMMET”s personale ikke ét sekund med at ringe efter politiet, for at få os smidt ud, eller ”ind og putte” - som en ansat i ”NØDRUMMET” sagde – efter at politiet havde stormet os kl.23.35.
- Som beboer i Gaderummet syntes jeg, at det er helt sindssygt, at jeg er henstillet til et sted, hvor de ansatte fortæller mig, at ”hvis man ikke passer ind, må man gå et andet sted hen”, sagt lørdag d.12.april 2008
- Hvor ????? Det eneste sted, som kan rumme mig, er Gaderummet.

Endnu en ting, som jeg ikke forstår ved ”NØDRUMMET”, er de folk der er ansat. De bliver konstant skiftet ud. Så INGEN med sociale problemer og andet, ville kunne knytte sig til én og få decideret hjælp.

I stedet er vi, der vælger at komme i ”NØDRUMMET”, henstillet til uvidende ansatte, uden nogen form for kompetencer til at tage til at tage hold om os og andre unge med problemer, f.eks. stofmisbrug. I ”NØDRUMMET” gør de det simpelt: hvis man ryger tjald eller tager hårde stoffer, bliver man smidt ud.

- men hvad så? Hvor går man hen, når ”NØDRUMMET” smider én på gaden?

Endnu er der et Gaderummet, men hvis man lukker det eller ændrer dets nuværende ledelse og struktur, er der intet. Så er det eneste mulige at leve på gaden.

Jesper Hall Andersen



Angående "Nødrummet"

Mit navn er Jesper Hall. Jeg er boer i Gaderummet og opholder mig af og til i "Nødrummet", som er stillet til rådighed for os i Gaderummet.

Jeg var sammen med nogle venner fra Gaderummet i weekenden, hvor vi var i "Nødrummet" for at tage bad og få vasket tøj - hvilket vi også fik gjort.

Vi satte os ind i deres "TV/ryge-stue", hvor fjernsynet knap nok virker. Efter at have siddet der omkring 1 time, skred vi. Jeg kunne dog ikke få mit vasketøj med den aften, da "Nødrummet" er lukket om natten - hvilket jeg finder helt galt.

Da jeg 2 dage efter går ned efter mit vasketøj, får jeg at vide, at jeg ikke kan komme der mere som jeg vil. Æh? Hvad har jeg gjort? spørger jeg gutten, der hænger ud af vinduet, og "hvorfør åbner du ikke døren?". Jeg får ikke noget svar - og går tilbage til Gaderummet med mit vasketøj.

Jesper Hall Andersen



Michael Christiansen

De dårligste 7 minutter i mit liv

Jeg ankommer i Nødrummet omkring kl. 14.30 for at få en tiltrængt bad og lidt personlig pleje. Det er meget fint. Disse såkaldte pædagoger (pædagogstuderende) er til at starte med flinke og imødekommende. Vi sidder 4-5 personer i det dertil indrettede fællesrum, og de "pædagogstuderende" der er tilknyttet stedet kommer ind og øser af deres visdom over for folk såsom mig selv der har boet på gaden i over 10 år. Dette finder jeg besynderligt, der jeg allerede på nuværende tidspunkt har boet på gaden siden jeg var 7 år. Ikke desto mindre prøver disse "pædagoger" at lære mig om livet. Ved godt at det sikkert er i bedste mening men måske noget man skulle tage op med den enkelte person inden man pålægger denne en forudindtaget personkarakter efter forskriften hentet i side 1 i "Socialpædagogisk lærebog". I hvert fald får mig og mine venner også et tiltrængt bad Efterfølgende sætter vi os i det "frirum" der er indrettet til folk "som os". Vi drikker en øl, spiser en pizza, ser 2 videofilm og hygger os. Klokkeren bliver 23.30 og "pædagogerne" fra det såkaldte fristed nærmest stormer gennem døren for at smide os ud. For når kl. er 23.30 må man ikke opholde sig i tv-stuen, i nødrummet! Retorikken var at man skulle "putte sove" eller indfinde sig på sit værelse. Problemet er bare at der kun er plads til 8 personer i nødrummet. Og dem var vi desværre ikke hurtige nok til at være iblandt.

Klokkeren 23.31 bliver vi således bedt om at forlade stedet eller at putte sove. Da vi ikke har en seng eller et værelse af gode grunde er den eneste udvej at forlade stedet.

Vi beder derfor personalet om at få lov til at drikke vores øl ud og efterfølgende gå tilbage til Gaderummet i snestorm. Dette bliver imidlertid ikke imødekommet da der åbenbart er et stort behov for kontrol og overvågning.

Resultatet er at de såkaldte pædagogstuderende ringer efter politiet kl. 23.33.

Kl. 23.37 barrikaderer vi døren til "fællesstuen", skubber en seddel ind under døren med påskriften: **TAK FOR BAD OG HYGGE: VI DRIKKER UD OG SÅ GÅ VI!**

Det var tilsyneladende ikke nok for disse politibetjente og retfærdighedsvogtere der er tilknyttede Nødrummet. Det vil sige at 7 minutter over "putte sove" tid hoppede vi ud af et vindue i snestormen, løb "hjem" til Gaderummet imens politiet sparkede døren ind.

TAK FOR BAD;

MANGE TANKER MEX



Jan Woll

Vi kommer ned til Nødrummet, mig, Tina og Mikkel, vi vil tage bad, har købt nogle øl på vejen. Vi starter med at se en film, så tager vi bad, og ser film igen, klokken er blevet lidt over 23, så de der pædagoger henvender sig til mig – jeg var lige ude på gangen - og siger at vi enten skal gå eller puttesove, men vi har stadig væk en del af filmen at se og øl at drikke. Det fortæller jeg til de andre. Det ville vi ikke så vi har lukket døren og drikker vores øl. Vi skriver sedlen til pædagogerne og putter den under døren, på sedlen står der at vi drikker færdig og gå. Det vil tage højst 20 minutter. Personale ringer til politiet 5 minutter over 23.30, politiet var der rimeligt hurtigt. De andre begynder at hoppe ud af vinduet, jeg tror ikke jeg har gjort noget galt og så stille og roligt samler jeg mine ejendele. Jeg og min kæreste bliver taget af politiet. De kunne ikke sigte mig for noget. De er kommet for at fjerne os fra Nødrummet. De kunne ikke give os en bøde eller noget. Vi blev fulgt ud af politiet.

Alle pædagoger siger at jeg har livstidskarantæne, jeg må ikke komme der, men de kan ikke forklare mig hvorfor. Jeg og Michael har karantæne for altid, de opfatter os som truende måske, jeg ved det ikke.

Jeg har været der siden, hoppet ind af vinduet for at tage bad, de fandt ud af det jeg ikke må være der, men jeg var ligeglad, vil bare tage bad og gå. Skjult mig med hætte. Jeg siger bare til dem at jeg skal have et bad. Jeg kommer der kun for at få noget varmt vand.

De har ringet til politiet før. En dag kom jeg, fordi CC var der nede, jeg skulle snakke med ham, jeg var måske lidt højroset, var sur på ham men der var ikke noget, jeg kender ham godt, så gik jeg ca. 10 minutter før politiet er kommet. Jeg fik at vide at forrige gang jeg har været der så havde de ringet til politiet, og at jeg var uønsket fremover eller havde karantæne. De vil ikke tøve med at ringe til politiet næste gang.

