



Gad vide, hvad København Kommune skal bruge de 3,9 mio. kr. på, de sparer om året ved at fyre Kalle og hans kolleger? Må jeg foreslå nogle flotte blomsterkasser på Amager Torv? (Foto: Kim Agersten)

PIUTIN FOR BEGYNDERE

PUTIN FOR BEGYNDERE

Jeppesen har besøgt Gaderummet på Nørrebro

De rydder det første hus på Staden. Endelig. Jeg gav engang 22.000 kroner sort for at få lavet en træterrasse. Min nabo fik tre måneder senere den samme terrasse til 15.000.

Jeg tippede straks myndighederne, og jeg har samme dejlige retfærdige følelse i maven nu, som den dag de kom og normaliserede min nabo.

Men Socialdemokraterne kan også være med. De har med selveste Louise Frevert som motor og Laue Traberg Schmidt som sandhedsvidne vedtaget at lukke Københavns bedste og eneste tilbud til unge hjemløse. Herligt.

Her er døren altid åben

I den ramponerede gård i Rådmandsgade på Nørrebro i København, hvor Gaderummet holder til, ser jeg straks selveste miseren. Leder Kalle Birch-Madsen, slank mand med hestehale, iført en lyserød T-shirt, der stumper, og en blå butterfly monteret på den bare hals. Tsk tsk, og han arbejder med mennesker.

Det forreste rum vender ud mod gaden. Her er døren

altid åben, alle kan komme, her er ingen regler.

Rummet fører til en stue, hvor nogle af de ansatte sidder. De er psykologer og humanister fra RUC.

De fisker de unge ud og hjælper dem med deres problemer. Bagerst har vi så nogle store rum, der stinker frygteligt. Her bor de hjemløse unge i små bokse, de selv har lavet. Det er grimt, men alternativet er værre for den 19-årige pige på junk og hendes venner.

Lau Traberg i aktion

Hun kan lægge sig på en sofa og slappe af. Hun kan så møde Kalle, der finder ud af, hvad hendes problem er.

Hun kan begynde et terapeutisk forløb. Hvis hun ikke har noget sted at bo, kan hun flytte ind. Og fire ud af fem af husets brugere kommer videre og får et rigtigt liv.

Prisbelønnet, hædret, uden dødsfald, døgnåbent, aldrig haft en klage. Hvor er det skønt, hvor er det smukt.

Lige indtil bestyrelsesformand Ole Henriksen kontaktede selveste Laue Traberg Schmidt, der straks fa-



brikerede en række udtalelser, der førte til en tilsynsrapport af en person, som tidligere var blevet taget i uvederhæftigheder omkring Gaderummet.

Den så Louise Frevert, der straks klagede til Socialdemokraterne, der uden at besøge stedet promptede fratog dets bevilling fra 2. juni.

Kommunalt skuespil

Vicedirektør i Københavns Kommune, Sven Bjerre (løn 833.648 kr. årligt) har inviteret Gaderummets brugere til samtale på naboskolen.

Han er en svagt udseende mand, der på århusiansk indleder med at fortælle, at han ønsker dialog. I plenum.

Hvorefter resten af tiden foregår ved at folk stiller spørgsmål, og at han ikke kan svare. Yndigt lille skuespil af kommunen.

På et tidspunkt fortæller han dog, at årsagen til lukningen er kulturen omkring behandlingspsykiatrien.

Jeg hiver fluks en udtalelse frem fra to lektorer i psykologi fra henholdsvis Pædagogisk Universitet og Københavns Universitet, der roser kulturen, modsiger kommunens afgørelse og tværtimod siger, at lukningen er et stort tab for samfundet.

'Det er jo bare et citat'

Svage Sven svarer usikkert, at det kan han ikke svare på, fordi han ikke kan gennemskue, hvad jeg siger. Eller som han siger, da jeg gentager, hvad rektorerne har sagt:

– Det er jo bare et citat.

Ja, det er noget svineri, men der er ikke noget at gøre. De rigtige medier hader

folk som Kalle, og Politiken, der ellers elsker folk som Kalle, kan ikke lave andet end en simpel reportage, da det er Socialdemokraterne, der er de dumme.

Og hvad sker der nu? De unge er overladt til sig selv, sult, desperation og konflikt, der fører til anholdelser – og i sidste ende enten til hård kriminalitet eller tvangsmedicinering.

Tak til Laue Traberg Schmidt og Socialdemokraterne. Og ja, Louise Frevert, de ryger lidt hash derinde, og det holder de helt sikkert op med nu.

